

Vraag het aan Morya



Hou wat je verlangt ook een tijd vol

“Het is niet zo dat je vandaag dit moet doen en morgen iets totaal anders. Nee, je moet openstaan voor alles wat er zich aanbiedt iedere dag en in die zin los van structuren leven, maar in jezelf moet je een structuur kunnen aanleggen om je eigen gevoelens tot duidelijkheid te brengen.

Vraag je af: ‘wat wil ik?’ Plaats dat vandaag in je leven en probeer datzelfde vast te houden voor morgen, overmorgen en de dagen daarna zodat je duidelijkheid kan vinden in jezelf of je dat nu ook werkelijk wil.

Als je op deze manier naar jezelf kijkt, zal je heel goed kunnen bepalen wat je wil en kan je zien of je misschien bezig bent met iets wat je niet wil. Want andere mensen kunnen met heel veel kracht iets van je willen maar is dat niet tegen jouw gevoelens in? Is dat niet tegen jouw lichamelijke kracht in? Het is belangrijk dat je je daar bewust van wordt. Dit kan je wanneer je met je eigen structuur bezig bent, dat je jezelf organiseert en zegt: “Kijk, ik wil dit proberen en ik wil dit als verlangen zien in mijn bestaan en ik hou dat een tijd vol.””

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
(uit hoofdstuk 12: ‘Kijk naar de grote lijnen in jezelf’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 325

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


